

Spijt van mijn tattoo

Steeds meer mensen krijgen spijt van hun tatoeages. Vijf vrouwen die hun jeugdzondes laten weglassen: "Het is echt een enorme Tokkie-tattoo."

TEKST DANNY POST
FOTOGRAFIE BOP MULDER

» DE MODE-HYPE TATTOO

JINKA CLAASSEN (29),
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

"Vijftien was ik pas toen ik mijn eerste tatoeage – een tribal op mijn onderrug – nam. Zo'n billengewei was helemaal in, iedereen had er een. Het was 'stoer'. Omdat ik nogal een boefje was in die tijd, ging ik ervoor, zonder het tegen mijn ouders te zeggen. 'Doe maar zoiets', zei ik tegen de tatoeëerder. Hij tekende wat en klaar. Voor mijn zeventiende volgden er nog twee tatoeages: drie Chinese tekens op mijn buik en een draak tussen mijn schouderbladen. Ik vond ze al heel snel niet mooi meer en verstopte ze steeds vaker onder mijn kleding. Vooral op het werk. Ik beweer niet dat mensen met tattoos asociaal zijn, maar je wordt toch een beetje in een hokje gestopt. Het besluit om ze te laten weglassen

kwam toen ik twee jaar geleden beviel van mijn zontje. Ik zag een vakantiefoto van mezelf met al die tatoeages terwijl ik een klein baby'tje op de arm had. Op dat moment was ik er echt klaar mee. Ik ben mijn tattoos ontgroeid. Inmiddels heb ik zes behandelingen gehad en dat is geen pretje. Alsof je vetspetters op je huid krijgt, alleen dan nog pijnlijker. Maar het is het waard. Net als het geld, want goedkoop is het niet. Per keer ben ik 175 euro kwijt. Daarvan had ik met mijn gezin een paar weken op vakantie gekund. Mijn man is heel blij dat ik dit doe. Hij vindt ze vre-se-lijk. 'Er is niets lelijks aan jou, behalve je tatoeages', zei hij weleens. Misschien heeft dat nog wel de grootste doorslag gegeven."

Jurkje Supertrash,
armband H&M,
pumps Tosca Blu.



» DE ACHTERHAALDE LIEFDESTATTOO

DENISE SLOOF (21), STUDENT
JOURNALISTIEK

"Wanneer ik naar de zon op mijn buik kijk, zou ik hem het liefst uitgummen. Ik heb pas één laserbehandeling gehad en weet zeker dat niemand kan zien dat er iets is veranderd. Ik baal er verschrikkelijk van! Ik liet hem op mijn zestiende zetten als symbool van de liefde voor mijn toenmalige vriend en de vakantie waar ik hem van ken. We namen allebei dezelfde tatoeage op precies dezelfde plek. In de zon staan onze initialen. Een beetje dom, dat vind ik nu zelf ook. We waren nog zo jong. Ik wist ook wel dat het waarschijnlijk niet voor altijd zou zijn, maar op zo'n moment vind je het alleen maar spannend. Bovendien had ik er bij het ontwerp wel rekening mee gehouden. Als het ooit uitgaat, laat ik de zon gewoon zwart inkleuren, dacht ik. Helaas stond ik er niet bij stil dat de zon met me mee zou kunnen groeien, en dat is precies wat er gebeurde. Hij werd elk jaar groter. Voor mijn gevoel is mijn hele buik nu bedekt. En de 'D' van Denise is veranderd in een 'P'. Hoewel ik de komende drie jaar nog wel zoet ben met laseren, vind ik tatoeages nog steeds hartstikke leuk. Ik heb een tribal op mijn kuit en op mijn voet twee kattenvoetjes die me niet storen. De laatste kreeg ik voor mijn achttiende verjaardag van mijn opa en oma. Omdat mijn opa kort erna overleed, werd hij nog specialer. Ik zou graag nog een tattoo willen, al wacht ik nog even. Eerst deze maar eens kwijtraken!"

"De tattoo groeide mee en werd elk jaar groter. De 'D' veranderde in een 'P'..."

Top Nümph, broek Kosmika by Demm,
jasje American Retro,
pumps Alyshia.





“De inkt liep steeds meer dicht, waardoor het nu een lelijke zwarte stip is”

Top Sage & Ivy, broek Supertrash, pumps Roberto Botticelli.

« DE SLECHTE FOREVER FRIENDS-TATTOO
LAURA KÖHLER (28), GEMEENTEAADVISEUR

“Mijn Inka-zon is een overblijfsel van mijn reizen naar Zuid-Amerika. Het was zo'n bijzondere periode dat ik er in 2004 een blijvende herinnering aan wilde hebben. Wat meespeelde was dat ik daar een relatie kreeg met een tatoeëerder. Daarvoor was ik er nooit zo mee bezig geweest, maar via hem kwam ik aanraking met dat hele wereldje. Als ik dan een tattoo laat zetten, dan door hem, dacht ik. Dat maakt het extra bijzonder. Wat me over de streep

trok, was dat twee vriendinnen zich ook door hem lieten tatoeëren. Dit was iets wat ons voor altijd zou verbinden. Ik heb nooit spijt van mijn tatoeage gehad, maar wel van de uitvoering. Hij is zo donker. Binnen drie jaar liep de inkt ook steeds meer dicht, waardoor het nu een lelijke zwarte stip is. Het klinkt vaag, maar twee jaar geleden droomde ik dat ik hem liet weg laseren. Toen ik wakker werd, wist ik: Dit moet ik doen. Omdat hij zo

» DE WAAROM WILDE-IK-DIT-TATTOO

MARISKA RENSEN (34), LEERLING OPERATIEASSISTENT

“De tatoeage op mijn bovenarm is het resultaat van een onervaren tattoo-artist die ik veel te veel de vrije hand heb gegeven. Ik wilde iets groters, omdat ik een eerdere tattoo te klein vond. Nou, dat heb ik geweten. Op mijn achttiende had ik ineens een gigantische tribal en nog een heel slechte ook. De lijnen waren zo scheef, dat ik al snel terug moest om ze te laten corrigeren. Toen werd-ie nóg groter. Ik heb er altijd een hekel aan gehad, het is echt een enorme Tokkie-tattoo. Hij is heel mannelijk, totaal niet sexy. Ik schaam me er ook voor. Toen ik dertig werd, vond ik dat een goed moment om er voorgoed mee af te rekenen. Mijn tienerdochter vraagt weleens of ze een tattoo mag en dan zeg ik altijd nee. Pas na haar achttiende. Toch ben ik niet anti. In 2009 heb ik bijvoorbeeld twee bloemetjes op mijn voet laten zetten als aandenken aan mijn overleden moeder. Ik heb die tattoo zelf ontworpen en dat is veel persoonlijker. Veel mensen doen maar wat als het op tatoeages aankomt. Ze zoeken iets van de muur uit en gaan zitten. Dan neem je je lichaam niet helemaal serieus, vind ik. Laseren is echt naar, maar het lijkt me zo lekker wanneer dat ding definitief weg is. Ik kijk reikhalzend uit naar de dag waarop mijn lichaam weer 'schoon' is. Misschien maak ik er wel iets bijzonders van als het eenmaal zover is. Trek ik iets moois aan en ga ik lekker uit.”



Top Kosmika by Demm, jeans New Yorker, armband River Island, pumps Bullboxer.

Tattoo much!

Dat steeds meer mensen hun tatoeages laten weg laseren, merken ze ook bij Aesthetic Beauty Clinics in Veldhoven. Huidtherapeute Sylvia Baselmans: “Er zijn tegenwoordig meer mensen mét een tatoeage dan zonder, dus daardoor groeit ook het aantal spijtgevallen. In de kliniek behandelen we diverse tatoeages: van afbeeldingen die niet netjes zijn gezet tot afbeeldingen waar men nu niet meer achter staat. De kosten van een laserbehandeling lopen erg uiteen en zijn afhankelijk van de grootte van de tatoeage.” Voor meer informatie: kliniekveldhoven.nl.

“Ik zei nog dat ik géén kleuren wilde. Toch liet ik me ompraten”



» DE COVER-UP TATTOO

JANNEKE VAN DER KOPPEL (25), STARTENDE ONDERNEMER

“Neem geen tatoeage voor je 21e, wil ik tegen iedereen zeggen. Als puber ben je veel te jong om zo'n besluit te nemen, weet ik helaas uit eigen ervaring. Mijn tatoeage is een cover die ik over een oude heb laten zetten. Had ik het maar nooit gedaan. Want mijn eerste tattoo, een serie muzieknootjes die ik als zestienjarig meisje koos vanwege mijn liefde voor muziek, was lang niet zo erg als wat er nu op mijn been staat. Vooraf zei ik nog dat ik 'iets met bloemen wilde', maar dat het géén kleurentattoo mocht worden. Nou, daar kwam weinig van terecht. Onnozel als ik was, liet ik me door de tatoeëerder ompraten. Met name de groene takken vind ik afschuwelijk. En dan het vlindertje. Net een Hubba Bubba plakplaatje dat erop is geplakt. Even overwoog ik een tweede cover, maar wat als drie keer scheepsrecht blijkt en ik met een nog grotere jaap achterblijf? Weg ermee. Het laseren gaat nu goed, op een pijnlijke misser na. Omdat de kliniek ver weg was, besloot ik na één behandeling een salon dichterbij huis te proberen, waar men net was begonnen met laserbehandelingen. Grote fout. De laser stond veel te hoog, waardoor het plekje dat ze behandelden volledig open brandde. Ze hadden er net zo goed een strijkbout op kunnen zetten. De wond raakte zo ontstoken, dat mijn huid aan mijn sok plakte en ik zelfs aan de antibiotica moest. Ik ben meteen teruggekeerd naar mijn oude kliniek. Geen amateuristische laservrouwjes meer.”

Jasje Enelle, jurk Esprit, legging Monki, pumps Fratelli Rossetti.